

ODE AAN

de Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige

Vandaag, op de Dag van de POH/PVK,
staan we stil bij jullie.
Niet omdat jullie daarom vragen,
want dat doen jullie zelden,
maar omdat het meer dan verdient is.

Jullie zijn de stille kracht in de
huisartsenpraktijk.
De rust in de drukte.
De tijd, waar die voor de huisarts
soms ontbreekt.

Ondanks volle agenda's,
maken jullie ruimte.
Voor een verhaal.
Voor vragen (of zorgen).
Voor menselijkheid.

Jullie begeleiden, motiveren, spiegelen.
Jullie geven vertrouwen
waar onzekerheid zit,
en richting
waar die even ontbreekt.



In een wereld die steeds sneller gaat,
zijn jullie degenen die vertragen.
Die vragen: 'Hoe gaat het écht?'
en daar ook het antwoord op afwachten.
Jullie werk is niet altijd zichtbaar.
Niet altijd meetbaar.
Maar wel onmisbaar.

Voor patiënten.
Voor huisartsen.
Voor naasten.
Voor de zorg als geheel.

Vandaag, op deze Dag van de POH/PVK,
zeggen we het hardop:
dank jullie wel.
Voor jullie aandacht.
Voor jullie betrokkenheid.
Voor jullie vakmanschap.
En vooral
voor wie jullie zijn.

Bestuur NVvPO,

Anika Corpeleijn
Esma Küçük
Etteke Kalthoff

Jurgen Luteijn
Maarten Vrolijk
Maartje de Nijs

